

Många hyllade S/S Trafik

Ångfartyget firade 30-årsjubileum

För 30 år sedan trängdes 20 000 människor på kajen i Hjo hamn för att hylla S/S Trafiks återkomst. Riktigt så många var man inte i söndags när 30-årsjubileet skulle firas, men hamnbryggan var ändå mer än välfylld av intresserade åskådare.

Många samlades i söndags för att vara med och fira Hjos stolthet; ångaren Trafik. Framförallt var veteranerna på plats. Det vill säga de ångbåtsentusiaster, som på 70-talet räddade Trafik från skrotning genom att under fem års tid rusta upp båten.

Konferencier för jubileet var radioprofilen Claes Astin. Astin själv var med på återresan från Sjötorpsvarvet, där renoveringen hade ägt rum.

Hulmarker hyllade

S/S Trafik hyllades både genom tal, minnen och musik. Det blev både ångbåtsjazz och vals. Ackompanjerad av Göran Magnusson på synt och Gunnar Smedberg på ståbas sjöng Bengt Fogelström Guld-kroksvalsen, där de inledande stroforna handlar om just Trafik.

Även kommunalrådet Catrin Hulmarker (m) ville visa sin uppskattning till det gamla ångfartyget.

– Utan Trafik skulle Hjo förlora en stor del av sin själ, sade Hulmarker.

– Jag hoppas och tror att Trafik kommer att finnas kvar även i framtiden. Men vi måste tänka oss för och värda henne och människorna som arbetar med henne.

Gamla minnen

Claes Astin kåserade om sina egna minnen från Trafik och lät de gamla veteranerna berätta om sina.

Sjöfararen tillika Trafikvännan Kurt Andersson berättade om sina många resor till sjöss. Bland annat berättade han om hur han blev döpt vid ekvatorn 1955 och då fick namnet Piggvar.

– Att bli döpt innebar att man fick huvudet nedtryckt under vattnet, sade Kurt Andersson.

Första resan med Trafik gjorde Kurt 1979 och han är idag fortfarande en av de som aktivt arbetar med båten. Skepparen Lars Hesse hade också en och annan härlig



Dagen till ära hade Trafik utsmyckats med flaggor.

FOTO: SOFIA DRATH



Skepparen Lars Hesse roade publiken när han blev intervjuad av Claes Astin.



Takterna satt i oss veteranerna som i söndags, liksom för 30 år sedan, sjöng En gång jag seglar i hamn.

historia att bjuda på.

Veteransång

Då för 30 år sedan, den 23 juli 1977, när Trafik anlöpte Hjo

hamn efter sin triumffärd från Sjötorp, stod hela besättningen och sjöng ombord.

– Jag glömmet det aldrig, sade Astin.

Och det gör nog inte de veteraner, som var med heller. Åtminstone verkade det som om de hade texten i färskt minne när de tillsammans än en gång stämde in i En gång jag seglar i hamn.

Sofia Drath



Det var långt ifrån de massor av folk, som trängdes på bryggan 1977, men även söndagens 30-årsjubileum lockade en hel del folk.